

Viering van de Protestantse Gemeente

's-Heerenberg – Zeddam

op 10 mei 2020

uitgezonden vanuit de kerk

in 's-Heerenberg

## Woorden van troost

(als je het spoor bijster bent ...)

Diaken:	Bert Veld
Kerkrentmeester:	Anneke Borkus
Koster en geluid:	Fred Heuvel
Organist:	Joop Agelink
Ouderling:	Rien de Zeeuw
Voorganger:	ds. Dirk Engelage

... EN DE GEMEENTE THUIS VERBONDEN ...

\* Vertalingen van de liederen van Lauren Daigle vindt u aan het eind van deze orde van dienst

Orgelspel (*vrij in te vullen*)

Muziek vooraf aan de dienst;

Lauren Daigle; You say \*

I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough  
Every single lie that tells me I will never measure up  
Am I more than just the sum of every high and every low?  
Remind me once again just who I am because I need to know

Ooh oh

You say I am loved when I can't feel a thing  
You say I am strong when I think I am weak  
And You say I am held when I am falling short  
And when I don't belong, oh You say I am Yours  
And I believe, (I) oh I believe (I)  
What You say of me (I)  
I believe

The only thing that matters now is everything You think of me  
In You I find my worth, in You I find my identity

Ooh oh

You say I am loved when I can't feel a thing  
You say I am strong when I think I am weak  
And You say I am held when I am falling short  
When I don't belong, oh You say I am Yours  
And I believe, (I) oh I believe (I)  
What You say of me (I)  
Oh, I believe

Taking all I have and now I'm laying it at your feet  
You have every failure God, and You'll have every victory

Ooh oh

You say I am loved when I can't feel a thing  
You say I am strong when I think I am weak  
You say I am held when I am falling short  
When I don't belong, oh You say I am Yours  
And I believe, (I) oh I believe (I)  
What You say of me (I)  
I believe

Oh I believe, ah  
Yes I believe, ah  
What You say of me  
Oh I believe

Welkomstwoord – door de ouderling van dienst

Inleidend woord, votum en groet

Vanmorgen, juist in een spannende en onzekere tijd als de onze, roepen we in herinnering wat en in wie we geloven, en zeggen we elkaar toe, vol hoop en vertrouwen dat:

Onze hulp is in de Naam van die Heer,  
die toekomst scheppend en leven brengend  
hemel bij aarde brengt,  
die daaraan trouw blijft hier en nu en in eeuwigheid,  
die niet loslaat wat zijn hand begon;  
een wereld vol van zijn liefde!

En daarom zeggen we vol lef  
tegen ieder die het horen moet:

Genade met jou en jou en jou en vrede  
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest  
nu en alle dagen, tot in zijn lichte toekomst toe!  
Amen!

Aansteken van de tafelkaarsen

Gebed aan het begin

Lied (om thuis mee te zingen): 825: 1, 3, 4  
*(met orgelbegeleiding gezongen door aanwezigen)*

De wereld is van Hem vervuld,  
die 't kennen gaat te boven,  
wiens heerlijkheid ons is verhuld,  
in vonken licht verstoven.  
Geen mensenoog heeft Hem gezien  
wien elk zijn tempel bouwt, in wien  
onwetend wij geloven.

Hij blies ons van zijn adem in.  
Hij, hemelhoog verheven,  
heeft ons in Adam één begin,  
één levensdoel gegeven:  
te wonen op zijn aarde, waar  
het goed is, goed om met elkaar  
in zijn verbond te leven.

Hij meet ons tijd en ruimte toe  
genoeg om Hem te vinden.  
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe

wij tasten in den blinde  
naar Hem, uit wie ons leven is.  
Eens treedt Hij uit de duisternis  
en noemt ons zijn beminden.

## Gedicht

Allemaal mooie woorden,  
maar ze troosten niet,  
ze bieden geen houvast,  
geen steuntje in de rug,  
ze klinken hol in deze tijd  
waarin ik me verloren voel  
en eindeloos alleen.

Die ruimte die er is bij God,  
dat die ons niet vergeet  
en altijd bij ons is, en vasthoudt  
aan zijn ooit begonnen plan;  
een wonderschone wereld vol geluk

...

Het zal wel, maar ik zie het niet!  
Ik kan het ook niet voelen, nu,  
alleen verwarring, wanhoop, angst  
voor wat ons nog te wachten staat

...

die woorden klinken soms zo van veraf,  
geen fluistering dichtbij  
mijn hunkerende oren en mijn hart

...

totdat, ineens,  
alsof een arm zich om mijn schouders vouwt  
die woorden vol van warmte zijn,  
een gloed die wel van buiten komt  
maar binnenin mij  
een verborgen kern lijken te raken  
die tot leven komt,  
en ademhaalt, even probeert  
en dan tot zingen komt,  
ja, uitbarst in een lied  
van hoop, verlangen en vertrouwen  
dat mij optilt uit de put  
die tot nu toe mijn leven was.

Ik hoor niet enkel maar alleen de woorden  
maar ik voel ze ook, zoals een kus  
mij uit mijn slaap tevoorschijn roept  
en op mijn benen zet; klaarwakker,  
met een helder zicht voor ogen  
waar de weg mij brengen zal;

naar huis, bij U,  
bij jou en jou en jou terecht!

## Gebed om ontferming

Lied (om thuis mee te zingen): 534: 1 t/m 4  
(met orgelbegeleiding gezongen door aanwezigen)

Hij die de lammen lopen liet  
hun dode krachten deed ontvlammen  
is zelf de weg tot waar geluk:  
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf  
met overdaad hen kwam verwarmen  
is zelf het brood dat honger stilt:  
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed  
hun eigen oren deed geloven  
is zelf het woord dat waarheid spreekt:  
het levend woord, de Zoon van God.

## Gebed

Schriftlezing: Johannes 14:1-14

1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.' 5 Toen zei Tomas: 'Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?' 6 Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.' 8 Daarop zei Filippus: 'Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.' 9 Jezus zei: 'Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. 12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

## Overdenking

### Muziek:

Lauren Daigle; Your wings \*

"Your Wings"

When ten thousand arrows take flight  
Remind me that You are my armor  
There's always a place I can hide  
When I am desperate for shelter

You're my covering  
I'm safe, I'm safe  
Whatever comes at me  
I'm safe, I'm safe

You've got me under Your wings, under Your wings  
I'm under, I'm under Your wings  
You've got me, You cover me, You cover me  
I'm under, I'm under Your wings

With every step that I take  
You are before and behind me  
In every fear that I face, oh  
I'm constantly finding

You're my covering  
I'm safe, I'm safe  
Whatever comes at me  
I'm safe, I'm safe

You've got me under Your wings, under Your wings  
I'm under, I'm under Your wings  
You've got me, You cover me, You cover me  
I'm under, I'm under Your wings

You've got me under Your wings, under Your wings  
I'm under, I'm under Your wings  
You've got me, You cover me, You cover me  
I'm under, I'm under Your wings

You're my covering  
I'm safe, I'm safe  
Whatever comes at me  
I'm safe, I'm safe

## Gebed

Mededelingen – door de diaken van dienst

Collecte, bestemd voor de eredienst / Orgelspel

Lied (om thuis mee te zingen): lied 416: 1 t/m 4  
(met orgelbegeleiding gezongen door aanwezigen)

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Mijn armen zijn in werkelijkheid natuurlijk veel te kort. Maar in gedachten steek ik ze uit naar u hier, u thuis, en leg een hand op uw schouder, sla mijn armen om u heen en spreek in de zegen Gods nabijheid uit. Moge die voelbaar worden voor ieder van u en u kracht en hoop geven, vertrouwen in wat komen gaat, want God heeft ons zijn liefde toegezegd en komt daar, zoals de woorden aan het begin van elke viering steeds weer benadrukken, nooit op terug!

En daarom:

De liefde en trouw van God, onze Vader,  
de nabijheid en liefde van Jezus Messias, onze Heer,  
de hartverwarmende gloed, de nieuwe adem van Gods Geest;  
mogen die ons aanraken, ons verwarmen,  
in ons opglouen tot nieuwe hoop en nieuw vertrouwen,  
en onze voeten zetten op wegen naar lichte toekomst.  
Zo weten we ons gezegend,  
nu vandaag, morgen en in alle eeuwigheid.  
Amen!

## Muziek:

Muziek: Lauren Daigle; Love like this \*

When I am the wasteland You are the water  
When I am the winter You are the fire  
That burns

When I am a long night You are the sunrise  
When I am that desert You are the river  
That turns to find me

What have I done to deserve love like this?  
What have I done to deserve love like this?

Your voice like a whisper breaking the silence  
You say there's a treasure and You look till You find it  
You search to find me

What have I done to deserve love like this?  
What have I done to deserve love like this?  
I cannot earn what You so freely give  
What have I done to deserve love like this?

Hallelujah  
Hallelujah  
Hallelujah  
Hallelujah

What have I done to deserve love like this?  
What have I done to deserve love like this?  
I cannot earn what You so freely give  
What have I done to deserve love like this?



Vertaling 'You say'

Ik vecht tegen stemmen in mijn gedachten die zeggen dat ik niet genoeg ben  
Elke leugen die me vertelt dat ik nooit zal voldoen  
Ben ik meer dan alleen de som van elk hoogte- en dieptepunt?  
Herinner me er nogmaals aan wie ik ben, want ik moet het weten

Ooh oh

Je zegt dat ik geliefd ben ook als ik niets voel  
Je zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben  
En je zegt dat ik vastgehouden word als ik tekortschiet  
En ik geloof, (ik) oh ik geloof (ik)  
Wat je over mij zegt (ik)  
dat geloof ik.

Het enige dat nu telt, is alles wat je van me denkt  
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit

Ooh oh

Je zegt dat ik geliefd ben ook als ik niets voel  
Je zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben  
En je zegt dat ik vastgehouden word als ik tekortschiet  
En ik geloof, (ik) oh ik geloof (ik)  
Wat je over mij zegt (ik)  
dat geloof ik.

Ik neem alles wat ik heb en nu leg ik het aan je voeten  
Elke mislukking hebt u vast God en elke overwinning is van U.

Ooh oh

Je zegt dat ik geliefd ben ook als ik niets voel  
Je zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben  
En je zegt dat ik vastgehouden word als ik tekortschiet  
En ik geloof, (ik) oh ik geloof (ik)  
Wat je over mij zegt (ik)  
dat geloof ik.

Oh geloof ik, ah  
Ja, ik geloof het  
Wat je van me zegt  
Oh dat geloof ik

Vertaling 'Your wings'

Als tienduizend pijlen worden afgeschoten  
doe me beseffen dat U mijn schild bent,  
dat er altijd een plek is waar ik me kan verbergen  
als ik hunker naar een schuilplaats

U bent mijn bescherming  
ik ben veilig, ik ben veilig,  
wat er ook op me afkomt  
ik ben veilig, ik ben veilig,

U neemt me onder uw vleugels, onder uw vleugels,  
ik ben onder, onder uw vleugels  
U houdt me vast, U beschermt me, U beschermt me  
ik ben onder, onder uw vleugels

Met elke stap die ik zet  
ben U voor me en achter me  
In alle angst die ik onder ogen zie  
ontdek ik steeds opnieuw

U bent mijn bescherming  
ik ben veilig, ik ben veilig,  
wat er ook op me afkomt  
ik ben veilig, ik ben veilig,

U neemt me onder uw vleugels, onder uw vleugels,  
ik ben onder, onder uw vleugels  
U houdt me vast, U beschermt me, U beschermt me  
ik ben onder, onder uw vleugels

U neemt me onder uw vleugels, onder uw vleugels,  
ik ben onder, onder uw vleugels  
U houdt me vast, U beschermt me, U beschermt me  
ik ben onder, onder uw vleugels

U bent mijn bescherming  
ik ben veilig, ik ben veilig,  
wat er ook op me afkomt  
ik ben veilig, ik ben veilig

Vertaling 'Love like this'

Als ik de woestijn ben, ben jij het water  
Als ik de winter ben, ben jij het vuur  
dat brandt

Als ik een lange nacht ben, ben jij de zonsopgang  
Als ik die woestijn ben, ben jij de rivier  
die kronkelt om mij te vinden

Wat heb ik gedaan om zulke liefde te verdienen?  
Wat heb ik gedaan om zulke liefde te verdienen?

Je stem als een fluistering die de stilte verbreekt  
U zegt dat er een schat is en u zoekt totdat u het vindt  
Je zoekt om me te vinden

Wat heb ik gedaan om zulke liefde te verdienen?  
Wat heb ik gedaan om zulke liefde te verdienen?  
Ik kan niet verdienen wat U zo vrijuit geeft  
Wat heb ik gedaan om zulke liefde te verdienen?

Halleluja  
Halleluja  
Halleluja  
Halleluja

Wat heb ik gedaan om zulke liefde te verdienen?  
Wat heb ik gedaan om zulke liefde te verdienen?  
Ik kan niet verdienen wat U zo vrijuit geeft  
Wat heb ik gedaan om zulke liefde te verdienen?